



‘Pandaros, jij kunt toch zo goed schieten’, zei de bezoeker.

“Als jij Menelaos, de koning van Sparta, nu eens uit de weg ruimt. Ik zie die Griek vaak genoeg voor de poort van het legerkamp. Hij denkt dat hij onkwetsbaar is. Maar voor iemand als jou is het een koud kunstje hem van grote afstand neer te leggen. Stel je voor – je zult er wereldberoemd mee worden. Pandaros, de boogschutter die Troje heeft gered!”.

Dit laatste klonk Pandaros als muziek in de oren. Hij nam zijn boog en pijlkoker en sloop de kant van het Griekse kamp op. Toen hij uiteindelijk de nietsvermoedende Menelaos in het oog kreeg, spande hij zijn boog, mikte zorgvuldig en schoot!

De pijl suisde over de vlakte. Maar doordat de godin Athene op het laatst moment de koers wijzigde, werd niet het harnas van de Spartaanse koning doorboord maar een van zijn scheenplaten. Schreeuwend van pijn stortte de Spartaan neer.

De moraal van dit verhaal is “bezint eer gij begint”.
Projecten slagen uiteindelijk, maar voorzie
gewijzigde omstandigheden.

Bereid een project goed voor, inventariseer alle
sleutelfiguren, hou rekening met de belangen van
alle partijen, stel een haalbare planning op met de
opdrachtgever, zorg voor voldoende projectbudget,
hou de omgeving in de gaten, denk aan een back-
up scenario en communiceer de werkelijke
voortgang.



IJPELAAR
Projectmanagement & Auditing



IJPELAAR
Projectmanagement & Auditing